

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΑΡΑ

Φίλες και φίλοι,

Συμπορευτές ή συνεπιβάτες στο «Αρμα Πολιτών»

Άλλως, συναγωνιστές, συμμαχητές και σύντροφοι

Είναι γεγονός κοινή και η διαπίστωση, πικρή διαπίστωση, αλλά η πατρίδα μας γνωρίζετε όλοι, ότι ζει κάτω από μια ιδιότυπη ξενική κατοχή.

Οικονομική κατοχή, που υπονομεύει και εποφθαλμιά την εθνική μας κυριαρχία, την εδαφική μας ακεραιότητα, και τα κοινωνικά δικαιώματα των Συνελλήνων.

Παρότι η εκτίμηση αυτή, ομολογήθηκε και δια στόματος του κυρίου Πρωθυπουργού, στη Βουλή των Ελλήνων, , παραταύτα η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου αποφάσισε να κυρώσει την επαίσχυντη και δουλοπαρικού περιεχομένου συμφωνία, με την Τρόικα των διεθνών τοκογλύφων.

Δυστυχώς, ζούμε υπό καθεστώς ολιγαρχίας και είναι αδιανόητο η σημερινή κυβέρνηση μειοψηφίας, να μην ακούει, εκτός των άλλων και τις φωνές εξεχόντων πανεπιστημιακών, οι οποίοι ευθέως ομιλούν για παραβίαση του Συντάγματος.

Πρόκειται για τους κυρίους Γιώργο Κασιμάτη και Κώστα Μπέη.

Προχθές κιόλας, ο κύριος Κασιμάτης τόνισε ότι: «Η κυβέρνηση είναι πραξικοπηματική», ο δε κύριος Μπέης είπε πως: «θα έπρεπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αρνηθεί να υπογράψει τη συμφωνία για το Μνημόνιο, διότι δεν ψηφίστηκε όπως προβλέπει το Σύνταγμα από την πλειοψηφία των 180 βουλευτών από τους 300, και θα έπρεπε επομένως με την άρνησή του να παραιτηθεί και να προκληθούν εκλογές».

Καιρό τώρα εμείς που συγκροτούμε το «Αρμα Πολιτών» υποστηρίξαμε ότι θα έπρεπε να γίνουν εκλογές «εδώ και τώρα». Για τον ακόμα

σπουδαιότερο λόγο ό,τι άλλα προεκλογικά υποσχεθήκαμε, στον ελληνικό λαό και άλλα στη συνέχεια υλοποιήθηκαν.

Το αν ήξεραν ή δεν ήξεραν, για την κατάσταση της οικονομίας, είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί και στις μέρες που έρχονται, και σε όλα όσα ακολουθήσουν.

Εμείς υποστηρίζουμε, ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο οικονομικό είναι πρωτίστως ηθικό. Όσο η πολιτική εξουσία απαξιώνεται, όσο οι πολιτικές υποσχέσεις δεν υλοποιούνται, τόσο το «διαζύγιο με την ιστορία», τείνει να γίνει οριστικό και αμετάκλητο. Για αυτούς τους λόγους, προτείνουμε πως πρέπει να γίνουν εκλογές «εδώ και τώρα».

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΓΕΝΝΗΣΑΝ» ΤΟ «ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΤΡΙΑ ΝΤΑΜΠΛΙΓΙΟΥ ΤΕΛΕΙΑ ΤΖΙ ΑΡ.

Είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες, έχουμε καταγωγή, ονοματεπώνυμα και κουβαλάει ο καθένας από εμάς μεγάλες παρακαταθήκες, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Μιας χώρας που έχει ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων.

Αγαπάμε την πατρίδα μας, σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας, είμαστε αλληλέγγυοι με τους πάσχοντες, και προσβλέπουμε σε μια Ελλάδα Δημοκρατική και ανθρώπινη.

Μια Ελλάδα που υπερασπίζεται την ειρήνη και προσδοκά στην ελευθερία και στην ευημερία των λαών, όλου του κόσμου. Ακριβώς, για αυτούς τους λόγους, το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών» είναι εδώ.

Ακριβέστερα είναι στην καρδιά μας, είναι στην καρδιά όλων. Ολων των Ελλήνων.

Και εσάς και εμάς, περιμένει να επιβιβαστούμε για να μας πάει το «Αρμα» σε δρόμους και σε κόσμους, εντιμότερους, ηθικότερους και πιο δημοκρατικούς.

Μοιραία και εύλογα τα ερωτήματα.

**ΠΟΥ ΠΑΜΕ;
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΠΑΜΕ;
ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ;
ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ;
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ;**

Σε αυτά τα ερωτήματα, όσοι συναντηθήκαμε στο «Αρμα Πολιτών» απαντάμε:

Η θλίψη, η μελαγχολία, η κατήφεια και η απαισιοδοξία, συναισθήματα από τα οποία διακατέχεται σήμερα ο ελληνικός λαός, είναι βέβαιο, ότι δεν απαντούν θετικά και δημιουργικά, για το μέλλον και την πορεία του τόπου.

Γι' αυτό είμαστε εδώ.

Γιατί αρνούμαστε τις πολιτικές επιλογές που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα, σε εθνικά και οικονομικά, αδιέξοδα.
Είμαστε πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν την πορεία της χώρας στην ανάκαμψη.

Στο «Αρμα Πολιτών» δεν έχουν θέση, όσοι με την όποια ταμπέλα πολιτικού οργανισμού και κομματικού χρώματος, θεωρούν ότι: Με υστερικού τύπου δόγματα, μονολιθικές πολιτικές συμπεριφορές και φανατισμούς, είναι δυνατόν να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματά μας.

Όποτε αντιμετώπισε η πατρίδα μας, μεγάλους εθνικούς κινδύνους, και απειλήθηκε η ακεραιότητά της, ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για να δώσει απάντηση-κάτι που έχει γίνει-ήταν, είναι και θα είναι ένας:

Ο ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.

Επομένως, στο «Αρμα Πολιτών» δεν υπάρχουν θέσεις για «πράσινες», «μπλε», «κόκκινες», «πορτοκαλί» σημαίες.

ΤΟ «ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΟΥΝ.

Το «Αρμα Πολιτών» πλέον, και με την επίσημα απόφαση του Αρτείου πάγου είναι πολιτικό κόμμα.

Είναι το πολιτικό κόμμα που γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας μας, από τα σπλάχνα του καταπιεσμένου αλλά ανυπόταχτου λαού μας...

Δεν θα υποσχεθούμε «λαγούς και πετραχήλια». Μην περιμένετε από εμάς να κάνουμε ό,τι έκαναν κάποιοι άλλοι, αλλά ούτε και ό,τι δεν έκαναν.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ:

ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ , ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ , ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ , ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ.

ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ . ΩΣ ΕΔΩ .

ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩ . ΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.

Θα ταράξουμε το πολιτικό σκηνικό και ταυτόχρονα θα επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο πολιτικό σύστημα. Πρέπει να διαφυλάξουμε την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, που κάποιοι άλλοι την κλυδωνίζουν και επιχειρούν να την ακρωτηριάσουν.

Το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών» είναι εδώ...

Αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες και τους καλεί στον ΑΓΩΝΑ.

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ.

Το ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ θα δρομολογήσει νέα οικονομική δομή στην Ελλάδα. Νέα αναπτυξιακή δυναμική. Στηριγμένη στην καλά αμειβόμενη εργασία. Και στην υγιή επιχειρηματικότητα της καινοτομίας. Για το μέλλον, που αξίζει στα παιδιά μας, στις Νέες και τους Νέους μας...

Το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών» **ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ , ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ.**

Ένα κόμμα , που βάζει, πρώτα από όλα, την Πατρίδα, τη Δημοκρατία και τον απλό Έλληνα Πολίτη...

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.

Ένα Κόμμα , που θέλει μια Ελλάδα κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά ικανή και εθνικά υπερήφανη...

Ένα Κόμμα για τον Έλληνα Πολίτη και τις ανάγκες του. Για την πρόοδο, την εργασία και την καταπολέμηση της ανεργίας. Για την κοινωνική ασφάλιση και το Σύστημα Υγείας για όλους. Για τον πολιτισμό και την ιστορία μας...

Το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών» είναι εδώ...

Ένα Κίνημα, με την νεολαία μας όχι θεατή αλλά πρωταγωνιστή στις εξελίξεις. Με ουσιαστική Παιδεία. Υγιή Αθλητισμό. Δικαίωμα στην εργασία, στην δημιουργία, στην ζωή...

Ένα νέο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ , που προτεραιότητα έχει την ασφάλεια των πολιτών παντού. Και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους...

Το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών» θα αντισταθεί με όλες του τις δυνάμεις στον οικονομικό στραγγαλισμό των πολιτών και την αρπαγή του πλούτου της Πατρίδας μας. Θέλουμε απαλλαγή της χώρας από μέγα

μέρος του συνολικού χρέους της. Απαλλαγή από το Μνημόνιο της υποτέλειας. Και διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων... Το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών» θα παλέψει για μια Ευρώπη χωρίς ληστεία του Νότου από τον Βορρά. Για μια δημοκρατική Ευρώπη των λαών και όχι των αδηφάγων τραπεζιτών...

Ένα Κίνημα, που θέλει την χώρα μας να δημιουργεί τις Ανεξάρτητες Οικονομικές Ζώνες, που δικαιούνται στη θάλασσα. Να υπερασπίζεται τον εναέριο χώρο μας, τα νησιά μας, την Θράκη, την Μακεδονία και την Ήπειρό μας, από αμφισβητήσεις.

Ένα Κίνημα, που θέλει να συνεχισθεί δυνατά ο εθνικός αγώνας, για ανεξάρτητη, ενιαία, ευρωπαϊκή Κύπρο. Να μην αναγνωρίσει η χώρα μας τα Σκόπια ως «Μακεδονία». Και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ελληνικών μειονοτήτων παντού.

Ένα Κίνημα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενάντια στα πυρηνικά εργοστάσια. Υπέρ των ήπιων μορφών παραγωγής ενέργειας. Και υπέρ της οικολογικά προστατευμένης διαχείρισης των αποβλήτων.

Αυτό το Πολιτικό Κίνημα δημιουργήσαμε, Φίλες και Φίλοι...

Αυτό το ΚΟΜΜΑ ξεκινάει απόψε τη δράση του...

Το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών»

Το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών» ήρθε, για να μείνει και να αγωνισθεί...

Για τις Νέες και τους Νέους μας, πρώτα από όλα. Που τους κλέψαμε το μέλλον. Και τους το χρωστάμε...

Για τους καταπιεζόμενους πολίτες, από την πολιτικά απαράδεκτη, οικονομικά αδιέξοδη και κοινωνικά διαλυτική πολιτική του Μνημονίου, της τρόικα και των διεθνών τοκογλύφων.

Για τους αγρότες παραγωγούς μας, που αφήνονται ανυπεράσπιστοι.

Για την υγιή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα την μικρομεσαία, που την χτυπάνε από παντού και πάνε να την εξαφανίσουν.

Για την γυναίκα, μάνα και εργαζόμενη, που υποφέρει διπλά. Για την πολύτεκνη οικογένεια, που αξίζει τα πάντα. Και για τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία.

Για την επιστήμη, την έρευνα, τις τέχνες, τον πολιτισμό, την ιστορία μας και την ελληνική παιδεία...

Φίλες και Φίλοι,

Το ξέρουμε, το περιμένουμε, ότι θα μας πούνε λαϊκιστές, που βγήκαμε στα κάγκελα και κραυγάζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς αποτελεσματικές προτάσεις, για έξοδο της χώρας από την κρίση και για ρεαλιστικές προοπτικές.

Μπερδεύουν τον ρεαλισμό με την ηττοπάθεια. Και το λαϊκισμό με τη δίκαιη αγανάκτηση.

Θα τους απογοητεύσουμε.

Ακριβώς επειδή ούτε ηττοπαθείς ούτε λαϊκιστές είμαστε, γι αυτό δεν στοιχιζόμαστε ούτε πίσω από την κυβερνητική πολιτική της υποτέλειας ούτε πίσω από τα «ναι μεν αλλά» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ακριβώς επειδή δεν είμαστε ούτε ηττοπαθείς ούτε λαϊκιστές και επειδή δεν συμφωνούμε με αυτές τις πρακτικές, γι' αυτό δημιουργήσαμε το νέο «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών».

Που δεν θέλει τις παλαιοκομματικές περιχαράκώσεις. Αλλά την ενωτική δράση των ανεξάρτητων πολιτών.

Για αυτό είναι εδώ... το «Πανελλήνιο Αρμα Πολιτών»

Θα τους απογοητεύσουμε. Και θέσεις σοβαρές και προτάσεις αποτελεσματικές έχουμε και θα τις παλέψουμε.

Περίληπτικά θα τις βρείτε στο dnd που είναι στην διάθεσή σας εδώ. Και με λεπτομέρειες θα τις βρείτε, από αύριο στο site του Κινήματός μας.

Λοιπόν, εμείς θέλουμε, προτείνουμε και θα παλέψουμε :

- Απαλλαγή από το Μνημόνιο, με αναδιάρθρωση του συνολικού χρέους της χώρας, το ταχύτερο, με ευνοϊκούς όρους. Γίνεται.
- Τιμωρία των ενόχων, για παράνομα δάνεια και συμβάσεις προμηθειών. Και απαλλαγή μας από παράνομα χρέη. Γίνεται.
- Αλλαγή του πολιτικού συστήματος, με ανεξαρτησία των τριών βασικών λειτουργιών του πολιτεύματος, κατάργηση του επαγγελματία πολιτικού και του πελατειακού κράτους. Γίνεται.
- Επανακαθορισμό της θέσης μας, στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, που είναι σε κρίση, στην Ευρώπη ευρύτερα και στον κόσμο. Και υπεράσπιση των πάγιων εθνικών μας δικαιών. Γίνεται.
- Σημαντικότερη μείωση της ανεργίας, με κοινωνική εργασία μεγάλου μέρους των ανέργων, μέχρι η ανάπτυξη να ξαναπάρει μπροστά. Γίνεται.
- Καταγγελία της ευρωσυμφωνίας «Δουβλίνο 2» και ξεκαθάρισμα του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, με αποφασιστικά μέτρα. Γίνεται.
- Αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας, με κύρια φροντίδα στον πρωτογενή τομέα και εξυγίανση του δευτερογενούς και του τριτογενούς. Γίνεται.
- Δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα, για τους πολίτες και τις υγιείς επιχειρήσεις. Και ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας των νέων. Γίνεται.
- Σπάσιμο των καρτέλ και της ακρίβειας, με δημόσιους πυλώνες στο τραπεζικό σύστημα και στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και της αγοράς. Γίνεται.
- Καμιά εκποίηση δημόσιας περιουσίας και ανάκτηση δημόσιας ιδιοκτησίας σε όλες τις δομές στρατηγικής σημασίας. Γίνεται.
- Επιτελικό κράτος και ουσιαστική ενίσχυση των Περιφερειών και των Δήμων, με ταυτόχρονη εξυγίανση και έξοδό τους από τον φαύλο πελατειακό κύκλο. Γίνεται.

- Σταθερά Συστήματα Παιδείας και Υγείας, δημόσια και δωρεάν, με υπόβαθρο τον υγιή Αθλητισμό, παροχή ίσως ευκαιριών στην γνώση και την εργασία και υποχρέωση ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας για όλους. Γίνεται.
- Οικολογική ευαισθησία, σε όλες τις δράσεις κράτους και πολιτών, μακριά από πυρηνικούς κινδύνους και ποικιλόμορφες ρυπάνσεις.

Για όλους αυτούς του λόγους, εκτιμούμε, και επαναλαμβάνουμε ότι η λύση είναι μία και μόνη: ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

Και την επόμενη ημέρα, συνεργασία, όλων όσοι πιστέψουν και συμφωνήσουν σε βασικές αρχές για τη σωτηρία της χώρας.